

## Het lied van de achtste olifant:

Zeven olifanten bezat onze baas  
En dan had hij nog een achtste  
zeven waren wild en de achtste was tam  
en de achtste bewaakte al de anderen.

Refr.: Graaf sneller, graaf sneller  
het bos van onze heeft moet voor de  
nacht ontgonnen zijn en schemer daalt  
al neer.

Zeven olifanten rooiden het bos  
en de baas reed hoog op de achtste  
heel de dag nummer acht stond luiierend op wacht  
en keek toe wat de anderen volbrachten.

Refr.: Graaf sneller, etc.

Zeven olifanten, wilden niet meer.  
Waren 't zat om bomen te slepen  
En de baas was nerveus, op de zeven was hij kwaad  
En gaf een schep rijst aan d' achtste

Wat moet dat, wat moet dat,  
Het bos van onze heer  
Moet voor de nacht ontgonnen zijn  
En schemer daalt al neer.

Zeven olifanten, hadden geen tand.  
Tanden had alleen nog de achtste  
Dus nummer acht was sterk, sloeg de zeven aan 't werk  
En de baas stond erbij en lachte.

Refr.: Graaf sneller, graaf sneller  
het bos van onze heeft  
moet voor de nacht ontgonnen zijn  
en schemer daalt al neer.